

**Dialogoog in Actie organiseert
Dialogoog over liefde in de week na Valentijn**

HEB LEF HEB LIEF



Soms is er moed voor nodig om je hart te volgen. Liefde tussen mensen van verschillend geloof, met verschillende achtergrond en/of cultuur of geaardheid gaat niet altijd gemakkelijk. Een gesprek over liefde en je hart volgen. Met als inleiding een persoonlijk verhaal van Pierre Valkering, als priester geschorst omdat hij eerlijk zijn verhaal vertelde.

Per tafel 6 deelnemers en een gespreksleider.

Woensdag 22 februari 19.30 - 21.30 uur

Huis van de Wijk Lydia, Roelof Hartplein 2a
Graag opgeven via Christine@dialoguinactie.nl

